

Februari 2016

Majesteitsschennis: twee eeuwen wankel evenwicht!

Waarom omarmen wij ons Koningshuis, maar lachen we als Youp van 't Hek, Hans Teeuwen of LuckyTV de draak steken met Willem-Alexander of Máxima?

Dit boek belicht de achtergronden van duizenden jaren majesteitsschennis, maar legt de nadruk op de laatste twee eeuwen. Zelden is een wet in Nederland vaker misbruikt. Majesteitsschennis is zelfs herhaaldelijk ingezet om politieke tegenstanders monddood te maken. Vooral tijdens het regime van koning Willem III ('Koning Gorilla') en in de roerige jaren zestig, toen Provo opkwam, deelden rechters draconische straffen uit.

"In Amsterdam nam de politie een partij T-shirts in beslag met een print van een postzegel van 69 cent met Beatrix en voorzien van de uitnodiging 'lik me'."



Titel gegevens:

ISBN: 978-90-6523-481-0

Prijs: € 22,95

Omvang: 480 pagina's

Uitvoering: paperback

Wat zegt de wet?

Dankzij een speciale wet genieten de Oranjes als enige familie in Nederland bescherming tegen belediging. De uitzonderingspositie van de familie die door erfopvolging ons staatshoofd levert, is voor onderdanen die het daarmee fundamenteel oneens zijn soms reden om Nederlands eerste burger over de hekel te halen. Daarbij overtreden ze een oude wet uit de voorvorige eeuw:

[Lees verder op de volgende pagina ->](#)

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen of een afspraak met de auteur maken?

Bel met Jan-Willem Gerth, 06 2370 2947 of mail naar info@uitgeverijvanbrug.nl

Uitgeverij van Brug · Postbus 33 · 3860 AA Nijkerk · 033 – 246 22 52

www.uitgeverijvanbrug.nl

(vervolg) Wat zegt de wet?

sinds 1886 bepaalt artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht (WvS) dat 'opzettelijke belediging' van de Koning een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar kan opleveren, of een geldboete. Bij de invoering was dat driehonderd gulden; tegenwoordig is het een geldboete van de vierde categorie, wat neerkomt op 20.250 euro maximaal.

Artikel 112 verbiedt de echtgenoot van de Koning en zijn 'vermoedelijke' troonopvolger (de kroonprins of kroonprinses) en diens echtgenoot te beledigen. Dat is iets minder erg dan het staatshoofd zelf, want de maximumstraf is hier een jaar minder; de boete blijft echter gelijk. Belediging in geschrifte of per afbeelding (cartoons en spotprenten) wordt in artikel 113 verboden en bestraft met een jaar achter de tralies of een boete van maximaal 8.100 euro (derde categorie).

Youp van 't Hek trok aandacht met zijn opmerking dat er in Nederland niet veel meer te choqueren viel. Nou ja, als Willem-Alexander zijn moeder openlijk op de Dam zou bevredigen, maar dat was het dan ook wel. Hij kon het ongestraft zeggen, zoals dat meestal met cabaretiers het geval is.

Bij gebruik foto graag vermelden:
'Foto: Peter Smulders'



Gerard Aalders (1946) studeerde geschiedenis en Scandinavische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Stockholm. Hij sloot beide studies af in 1981 en promoveerde vervolgens op de neutraliteitspolitiek van Zweden ten tijde van de Koude Oorlog. Hij werkte ondermeer aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 2011 was hij als senior-onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Meer informatie:
www.gerardaalders.nl
www.uitgeverijvanbrug.nl

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen of een afspraak met de auteur maken?

Bel met Jan-Willem Gerth, 06 2370 2947 of mail naar info@uitgeverijvanbrug.nl

Uitgeverij van Brug · Postbus 33 · 3860 AA Nijkerk · 033 – 246 22 52

www.uitgeverijvanbrug.nl